

## Vinterhälsning 2015

Hej alla miljöchefskollegor

*"Vilken tur plan A höll eftersom det inte fanns någon plan(et) B"*



*"Ur led är tiden, ve att jag är den som föddes att den vrida rätt igen"* utropade Hamlet i slutet av 1500-talet. Från samma tid emanerar de nu äldsta av de ca 82 000 identifierade potentiellt förorenade områdena i Sverige, nämligen från silverbrytning. Vi kan väl konstatera att det hänt en del sedan dess med miljömedvetandet men visst går det långsamt! I det perspektivet är 20 års segdragna förhandlingar för att få till ett globalt klimatavtal hyfsat okej även om det känns frustrerande för oss som länge larmat om vart vi är på väg. Tyvärr väcktes inte majoriteten av världens styrande förrän samhällsekonomin påtagligt drabbades i form av begränsningar av biltrafik, minskad alpin turism, raserad infrastruktur, värmeböljor, skyfall mm. Vi borde kanske varit bättre på att skapa dålig stämning som en föreläsare uttryckte det. Det är ju inte brist på kunskap som gör att vi t.ex. äter ohälsosamt, rör oss och sover för lite. Det är brist på energi! Energi får man genom att bli rejält trött eller förbannad, därefter tänka annorlunda, låta sig bli förvirrad och skapa nya förhållningssätt.

Hur klimatförhandlingarna i Paris pågick bakom kulisserna får vi höra om på vårt MiljöChefsmöte 17-18 mars 2016 i Hagaparken då Sveriges Klimatambassadör Anna Lindstedt besöker oss. Börjar vi nu se slutet på fossileran? Hur kläs avtalet i skarpa åtgärder och hur säkerställs uppföljningen? En för mig oväntat stark aktör i påverkansarbetet inför klimattoppmötet var påven Franciskus som med sin encyklika *Laudato Si'* vänder sig mot *"själbelåtenhet och upprymd hänsynslöshet"* men ser lösningen i att *"Människan, som är kapabel till det värsta också har förmågan att överträffa sig själv, att välja det goda och börja om. Vi måste återvinna övertygelsen om att vi behöver varandra, att vi har ett gemensamt ansvar för andra och för världen, och att det är värt att vara goda och anständiga"*. Biskoparna i Sverige skrev ett biskopsbrev om klimatet där de bland annat trycker på mänsklighetens dubbla utmaning i ett globalt perspektiv att både hejda klimatförändringarna samtidigt som miljarderna människor ges chansen till utveckling bort från fattigdom och förtryck. Anledningen till att jag intresserat mig för denna mera etiska än naturvetenskapliga vinklingen på klimatkrisen är att jag blev ombedd att prata på en musikgudstjänst på vårt Resursoptimeringscentra (tidigare benämnd kretsloppscenter, avfallsanläggning, deponi och soptipp) där pastorn gjorde entré i en soptunna. Svenska kyrkans klimatmarsch *"act now for climate justice"* passerade på väg ner till Paris. Jag

---

tänkte då att detta vore något för vårt MiljöChefsmöte men påven kändes för svår att locka så jag försökte med ärkebiskopen Antje Jackelén men tyvärr har hon en rätt så fylld kalender så hon sände biskopen i Stockholms stift Eva Brunne till oss i stället.

En trevlig favorit i repris fast i ny roll är GD Björn Risinger, numera tillbaka på Naturvårdsverket. GD´n från Livsmedelsverket kommer också men det blev ett snabbt omkast från Stig Orustfjord till Annica Sohlström. Anna Bessö från Folkhälsomyndigheten kommer att vägleda oss om asylboenden.

I min sommarhälsning berättade jag om mina personliga funderingar om det kloka i att i föreningens namn JO-anmäla Östra Göinge kommun. Efter samtal med miljöchefen Johan Valler så insåg vi båda att det måste vara han som är personligen drabbad som, om han känner sig mentalt beredd på vad det kan innebära, måste göra JO-anmälan. Detta gjorde Johan men när en stf JO mitt i semestern avslutade ärendet utan åtgärd ilsknade jag till och fick styrelsens gehör för att i ett öppet brev kritisera JO´s agerande. Detta tog skruv och ärendet togs upp igen av JO. Tillsyns- och tillståndsnämnden har avgett ett synnerligen luddigt svar som vi i styrelsen nu fått chansen att yttra oss över. Att detta agerande mot en grannkommun, som vi dessutom delar EKR med, rör upp känslor kan jag förstå men inte graden av dumhet som när kommunchefen i Östra Göinge i en tidningsartikel uppmanar kommunchefen i Hässleholm att ta sin obstinate miljöchef i örat. Kommunchefen i Hässleholm svarade professionellt att han har fullt förtroende för mig och varken ämnade lägga sig i min myndighetsutövning eller hur jag yttrar mig som ordförande i KMC. För Johan har det gått sämre, han blev i princip utfrysad och lär inte kunna komma tillbaka förrän han får upprättelse.

Länsstyrelsen i Skåne gjorde ett nytt tillsynsbesök i somras och har med jämna mellanrum utlovat ett omdöme men det lyser fortfarande med sin frånvaro. SKL har också varit väldigt passiva trots att vi försökt få dom bekänna färg. På miljöchefsmötet får därför Gunilla Glasare, direktör för tillväxt och samhällsbyggnad chansen att förklara var SKL står när det gäller kommunal myndighetsutövning.

Ni önskade i våras att vi skulle spinna vidare på ledarskapstemat och därför viker vi hela torsdagseftermiddagen till hur vi som chefer kan jobba med ”Systematiskt arbetsglädjearbete” Tänk att skillnaden i arbetsprestation kan skilja sig upp till 30% om medarbetaren trivs och är engagerad kontra vantrivs och är oengagerad.

Jag ser fram emot att se många av er 17-18 mars 2016. Programmet hittar ni på vår uppfräschade hemsida [www.miljochefer.se](http://www.miljochefer.se). Dessförinnan önskar jag er mysig jul, sprudlande nyår och soliga vinterdagar, gärna med snö. Lev väl, njut av ledigheten och var stolt över det du har utträttat under året!

Sven-Inge Svensson  
Ordförande

---